

C.Joh.Kieviet 1858-1931

Leven

Johan Kieviet werd geboren in Hoofddorp en ging daar naar school. In Delft leerde hij voor onderwijzer en in Den Haag haalde hij zijn hoofdakte.



Zijn vrouw Gesina Louize Veldhuijzen van Zanten [1859-1930] leerde hij in Lisse kennen.

In 1883 kreeg hij een aanstelling als hoofdonderwijzer in Etersheim. Hier zou hij 19 jaar blijven.



Kieviet en zijn vrouw kregen een zoon [Marinus 1892-1937] en een dochter Gretha [1893-1971]. In 1917 ging Kieviet vervroegd met pensioen wegens suikerziekte. Hij liet een huis bouwen in Wassenaar en overleed in 1931 in Haarlem.

Dik Trom

Zijn liefde voor lezen heeft Johan Kieviet van huis uit meegekregen. Zijn vrienden moedigen hem aan om zijn verhalen op te schrijven. In Etersheim kreeg hij daar de tijd voor en bedacht hij Dik Trom.



Het boek sloeg aanvankelijk niet aan, omdat men ondeugd en opstaan tegen gezag geen goed voorbeeld voor opgroeiende kinderen vond.

Toen uitgever Kluitman Johan Braakensiek [bekend van zijn spotprenten in 'De Amsterdammer'] vroeg de boeken te illustreren, werd Kieviet bekend als kinderboekenschrijver.

Ander werk

Johan Kieviet schreef ongeveer 50 boeken. Hij had veel belangstelling voor geschiedenis en schreef o.a. historische verhalen. Een bekend werk is 'Fulco de Minstreef'.



Ook vrije bewerkingen van klassieken [Gullivers Reizen, Tjil Uilenspiegel] zijn van zijn hand.

Kieviet heeft zelfs een musical geschreven ter gelegenheid van de

100 jaar Onafhankelijkheid [1913], die in Zaandam werd gevierd.

Nazaten

Rosette Zandvoort [de kleindochter van Johan Kieviet] heeft op 27 maart 2013 het kinderboekenmuseum 'Het Schooltje van Dik Trom' in Etersheim geopend.



Achterkleinzoon Ton van der Lee schreef twee moderne DikTrom-boeken.

'De nieuwe Dik Trom' en 'Dik Trom in Afrika':

